

Weiger Haniyeh toegang tot ons land niet

» *Leo Kwartan*

Als het over het Midden-Oosten gaat, ben ik het zelden met linkse mensen eens. Totdat ik het PvdA-kamerlid Martijn van Dam hoorde pleiten dat de Palestijnse premier Ismail Haniyeh 'als vertegenwoordiger van het Palestijnse volk' niet de toegang tot Nederland ontzegd kan worden. En zo is het. Wat is er aan de hand? Haniyeh is uitgenodigd op 5 mei in Rotterdam een conferentie over Palestijnse vluchtelingen bij te wonen. De organisator is het Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit (PPMS), een club van goedwillende zielen die het opneemt voor het Palestijnse volk.

Minpunt is dat de PPMS ook Greta Duisenberg is zijn midden duldt, de pro-Palestijnse activiste die al eens 'zes miljoen' — oeps, dat glipte er zo maar uit — handtekeningen tegen de Israëliëse bezetting wilde verzamelen. Het zou zo maar kunnen dat die datum van 5 mei ook uit Greta's koker komt. In elk geval, het is tamelijk onkies om de bevrijding

van het Nederlandse volk te associëren met de wens van de Palestijnen om van de bezetting af te komen, vooral omdat daarmee de onderdrukkers, nazi's en Israëli's in dit geval, ook met elkaar worden geassocieerd. Maar misschien moet ik niet zo kwaaddenkend zijn.

Hoe dan ook, minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen ziet er niets in. Hij weigert Haniyeh een visum te geven. De Palestijnse premier behoort immers tot de islamistische Hamas en die staat op de Europese lijst van terroristische organisaties, stelt hij. Bovendien erkent Hamas de staat Israël niet en weigert Hamas geweld af te zweren. Zijn besluit klinkt als een fatwa, en fatwa's zijn doorgaans gestoeld op absolute waarheden waarvan de eenvoudige leek nimmer de diepere betekenis zal doorgronden. Niettemin heb ik toch nog wat vragen aan de ayatollah van de Bezuidenhoutseweg.

Bijvoorbeeld, hoe gaat de Nederlandse regering haar voornemen om de democratie in de Arabische wereld te bevorderen in de toekomst vormgeven? De verkiezingen die Hamas vorig jaar aan de macht brachten, waren de eerlijk-

ste die ooit in de Palestijnse gebieden zijn gehouden. Niettemin weigerde Nederland de wil van het Palestijnse volk te respecteren. We straffen hen collectief door ons te scharen achter een boycot van de nieuwe regering. Als gevolg ontstonden er spanningen tussen Hamas en Fatah, zodat de civil society waarvan we altijd de mond vol hebben eerder Beiroet jaren tachtig leek. Ga nog eens stemmen, zou ik zeggen.

En waarom zou Hamas Israël op voorhand moeten erkennen? Dat is een punt dat pas ter sprake dient te komen als Hamas wordt erkend als onderhandelingspartner. Het is misschien even slikken, maar het democratische proces heeft opgeleverd dat we Hamas voorlopig moeten accepteren als de belangrijkste vertegenwoordiger van de Palestijnen. Wake up, Verhagen, de tijd dat de PLO 'de enige legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse volk' was, is voorbij. Hamas werd in 1993 op voorhand uitgesloten van de Oslo-Akkoorden. Nederland vond Arafats schijn democratie goed genoeg zo lang hij de islamisten 'keihard zou aanpakken' (lees: folteren en vermoorden). Waarom zou Hamas

zich aan 'Oslo' moeten houden?

Verhagens fatwa waarin erkenning, afzweren van geweld en respecteren van akkoorden de boventoon voeren, lijkt een hoog moreel gehalte te hebben. De werkelijkheid is anders: het leidt tot verpaupering onder de Palestijnen, ondermijning van democratische waarden en drijft de Palestijnen — waar moeten ze anders heen? — in de armen van Iran. Dat werkt als een selffulfilling prophecy. Iran staat voor nucleaire ambities en Holocaustontkenning, en iedereen die zich daarmee inlaat draagt vanzelf het stigma terrorist.

Maar zo simpel is het niet. Vooral niet wanneer blijkt dat afzweren van geweld en naleven van akkoorden niet gelden als het gaat om Iran. Eind maart liet Verhagen op een motie van de linkse oppositie weten dat hij (politieke) steun aan een Amerikaanse aanval op Iran zonder VN-mandaat niet wilde uitsluiten. Waarlijk, de wegen van de ayatollah zijn ondoorgrondelijk.

Leo Kwartan is arabist en consultant voor ondernemingen die opereren in het Midden-Oosten. leo.kwartan@wxs.nl

