

# Hezbollah en Hamas inzetten tegen Al-Qaeda

» *Leo Kwartan*

Ismail Haniya, de premier van de Hamas-regering in de Gazastrook, had vorige week de dag van zijn leven. Gezeten naast de Britse journalist Alan Johnston, die zojuist was vrijgelaten door zijn ontvoerders, benadrukte Haniya dat de fundamentalistische Hamas 'serieus is waar het gaat om het handhaven van veiligheid en stabiliteit in dit geliefde deel van ons vaderland'. Zelfs Johnston, die zijn journalistieke neutraliteit tot het eind toe gestand deed — hij legde de Palestijnse sjaal die Haniya hem had omgedaan snel weer af — bevestigde dat: 'De kidnappers leken al die tijd zeer relaxed en zeker van hun zaak, totdat Hamas een paar weken geleden de verantwoordelijkheid over de veiligheidssituatie overnam.'

Johnstons ontvoerders behoorden tot de Dugmush-clan, een maffianetwerk uit Gaza-stad dat zijn eigen milite erop nahoudt. Ze tellen ook Al-Qaeda-achtige figuren in hun rangen, en in verband daarmee hadden ze Johnston ontvoerd: ze eisten de vrijlating van jihadstrijders die gevangen zitten in Europa en het Midden-Oosten. Hamas heeft echter duidelijk gemaakt geen Irakese toestanden te dulden. Uit Haniya's persconferentie bleek dat er zelfs contacten zijn geweest tussen Hamas en de Britse regering, die Hamas op het hart zou hebben gedrukt geen geweld te gebruiken.

De zaak-Johnston was een buitenkans voor Hamas. De enige manier voor Haniya om het internationale embargo te doorbreken is door aan te tonen dat ze goede bestuurders zijn die rust brengen en met wie je zaken kunt doen. Maar ook dat Hamas geen Al-Qaeda is. In juni deed Ayman al-Zawahiri, de rechterhand van Bin Laden, nog een oproep aan

## Al-Qaeda jaagt een fantoom na, Hamas een Palestijnse staat

moslims wereldwijd om Hamas te steunen met martelaren en geld, maar op een dergelijke doodskus zit Hamas helemaal niet te wachten. De overeenkomst tussen beide bewegingen is dat ze Joden haten en martelaarschap verheerlijken. Het verschil is dat Hamas bereid is dat te laten vallen voor een Palestijnse staat, terwijl Al-Qaeda een fantoom blijft najagen.

Hamas staat niet alleen. Ook in Libanon zijn er fundamentalisten die zich wapenen tegen Al-Qaeda. Vorige week belde ik met Bilal Sha'ban, de leider van de machtige soennitische Tawhid-beweging in Tripoli. Ik vroeg hem of Fatah al-Islam, die momenteel een jihad uitvecht met het Libanese leger in een vluchtelingenkamp net buiten de stad, aanhang heeft in Tripoli. 'God verhoede', antwoordde de sjeik, die zich voornamelijk bekommert om het welzijn van zijn volgelingen in zijn stad. Hij maakte duidelijk dat hij helemaal niet zit te wachten op een confrontatie met het Libanese leger, en dat Al-Qaeda beter kan wegblijven.

Ook in Zuid-Libanon zien we een toenemende infiltratie van Al-Qaeda. Sinds de stationering van duizenden Unifil'ers na de oorlog tussen Israël en Hezbollah vorig jaar heeft Hezbollah niet langer het monopolie over de veiligheidssituatie in Zuid-Libanon, en dat is te merken. Al-Qaeda-achtige groepjes, die voorheen werden tegengehouden door Hezbollah, voeren nu operaties uit.

Op 24 juni werden zes Unifil'ers gedood door een autobom. Kort daarvoor vuurde een onbekende jihadgroep raketten af op Israël. Zoals een lokale waarnemer opmerkte: 'Met een ezel en twee katoesja's kun je een conflict beginnen in Zuid-Libanon.'

Zit Hezbollah daarop te wachten? Natuurlijk niet. Hezbollah is druk bezig met de wederopbouw in het gebied en heeft beide acties meteen veroordeeld. Net als Hamas en de sjeik in Tripoli voert Hezbollah een lokale agenda. Daarin is geen plaats voor Al-Qaeda. Hun aversie tegen Bin Laden c.s. delen zij met het Westen. Daarin ligt een goede mogelijkheid voor samenwerking. In plaats van Hamas en Hezbollah te isoleren of — zonder kennis van zaken — te vereenzelvigen met het 'internationale islamitische terrorisme', kunnen we beter de krachten bundelen. Niet zonder meer, maar onder voorwaarden. Je bestrijdt er Al-Qaeda mee en je krijgt er op termijn fatsoenlijke fundo's voor terug.

Leo Kwartan is arabist en werkzaam als consultant voor ondernemingen die werken in het Midden-Oosten. [leo.kwartan@wxns.nl](mailto:leo.kwartan@wxns.nl)

