

Met Koranfilm negeert Wilders zijn kiezers

Leo Kwartan

Wat bezielt Geert Wilders om een kritische film over de Koran te maken? Het lijkt een merkwaardige manoeuvre voor een politicus die een nieuwe partij heeft opgericht en zegt te willen appelleren aan de problemen waar zijn kiezers mee worstelen. Natuurlijk, Wilders' standpunt met betrekking tot de multiculturele samenleving is bekend: 'Stop de islamisering van Nederland'. Wilders heeft echter altijd volgehouden dat de PVV geen one-issue-partij is. Ofwel, de 579.490 kiezers die in 2006 op de PVV stemden, deden dat niet (alleen) vanwe-

ge hun angst voor de islam, maar ook omdat ze beter onderwijs en minder files wilden.

Het is volstrekt onduidelijk hoe een Koranfilm tegemoetkomt aan die verkiezingsbeloften. Wilders zelf is zo helder als koffiedik. 'Ik ga niet zeggen wat ik precies ga doen', zei hij in HP/de Tijd. 'Maar het zal inderdaad over de Koran gaan. Ik wil in een korte film laten zien dat die Koran niet alleen veel mensen inspireert, maar ook in grote delen van de wereld wordt toegepast. Ook in Nederland zijn daar veel voorbeelden van.' Zeker, de Koran schrijft dagelijkse gebeden en aalmoezen voor, maar iets zegt mij dat die film daar niet over gaat.

Niemand weet waar de film wél over gaat, maar ik heb een vermoe-

den. Ik bedoel, er zijn op YouTube genoeg filmpjes uit Saudi-Arabië of Iran te vinden die illustreren wat de Koran meldt over lijfstraffen voor dieven en overspeligen. Hoe dan ook, de film zal Wilders' stelling moeten onderbouwen dat de islam een intolerante en gewelddadige ideologie is die niet thuis hoort in Nederland. En, onuitsproken, dat de Nederlandse moslims — ongeacht afkomst, tradi-

Wilders voegt zich naadloos in de rijen van zelfverklaarde Korangeleerden die christendom hekelen

ties of sektarische voorkeur — dienovereenkomstig zullen handelen zodra ze de kans krijgen.

Het idee is even laakbaar als onzinnig: alsof een religieus boek het gedrag van miljoenen bepaalt, laat staan hoe het in praktijk wordt gebracht. Als de Lord's Resistance Army in Noord-Oeganda streeft naar een staat op basis van de Tien Geboden en daarbij verkracht en moordt, wat zegt dat dan over mij als Nederlandse christen? Niets natuurlijk, evenmin als de bekeringsdrift van Jehova's Getuigen dat doet. Niettemin putten beide bewegingen inspiratie uit de Bijbel.

Een kritische Koranfilm door een partijleider die zich stelselmatig negatief uitlaat over moslims

zal geen ander doel dienen dan diezelfde moslims verder te stigmatiseren of zelfs demoniseren. Daarmee voegt Wilders zich naadloos in de rijen van de zelfverklaarde Korangeleerden die in Saudi-Arabië boekenplanken vullen met titels als *De valsheid van het christendom* en *Wat u moet weten over de joden*. Hun doelgroep is even beperkt als die van Wilders. De meeste Saudi's — mensen zoals u en ik — hebben helemaal geen tijd voor die flauwekul. Die zien net als Wilders' kiezers liever een oplossing voor het fileprobleem.

Leo Kwartan is arabist en werkzaam als consultant voor ondernemingen die opereren in het Midden-Oosten.

