

# Haagse hulp Palestina is cynisch

Leo Kwartan

**B**ij de renovatie van zeven Palestijnse gevangenissen op de Westelijke Jordaanoever biedt Nederland hulp. Dat heeft minister Verhagen afgelopen mei afgesproken met de Palestijnse premier Fayyad. Het project kost de Nederlandse belastingbetaler € 1,3 mln, en dat is weggegooid geld. Sterker, het geld moet worden beschouwd als een aflaat voor de onverantwoordelijke manier waarop de westerse landen, Nederland inbegrepen, hebben toegestaan — nee, aangemoedigd — dat de Palestijnse Autoriteit (PA) sinds zijn oprichting in 1994 de mensenrechten grof heeft geschonden.

Het Nederlandse geld komt alleen ten goede aan het PA-regime van president Abbas op de Westoever. De Gazastrook waar Hamas de dienst uitmaakt, wordt door de internationale gemeenschap geboycot. Het regime van Abbas is zeer

corrupt en zijn veiligheidsdiensten lappen elke juridische bescherming van arrestanten aan hun laars. Volgens de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq wordt 20 tot 30% van de Palestijnse gevangenen gefolterd, zowel in Gaza als op de Westoever.

De rivaliteit tussen de PA en Hamas, dat vorig jaar de macht greep in Gaza, heeft de situatie verder verslechterd. Volgens Human Rights Watch, dat afgelopen week een rapport over de mensenrechtensituatie in de Palestijnse gebieden uitbracht, is het gebruik van marteling dramatisch toegenomen. Onlangs nog werden negentig Hamas-aanhangers gearresteerd, als represaille voor de arrestatie van tweehonderd aanhangers van Abbas in Gaza. Je vraagt je af wat onze regering bezielt onder dergelijke omstandigheden geld te steken in het renoveren van potentiële foltercentra.

Volgens minister van Ontwikkelingssamenwerking Koenders past het project in de hervorming

van de Palestijnse politie en justitie. Hij noemt dat 'een voorwaarde voor de vorming van een onafhankelijke Palestijnse staat'. Opmerkelijke woorden voor een minister van een land dat medeverantwoordelijk moet worden gehouden voor de slechte mensenrechtensituatie in de Palestijnse gebieden. Sinds de Oslo-akkoorden hebben Nederlandse politici van rechts tot links immers dezelfde mantra herhaald: 'De PA moet de terroristen keihard aanpakken.' De terroristen, dat waren natuurlijk Hamas en de Islamitische Jihad, die het vredesproces met aanslagen probeerden te ontregelen.

Iedereen kon weten hoe een dergelijke oproep zou worden uit-

**Je vraagt je af wat onze regering bezielt om geld te steken in het renoveren van mogelijke foltercentra**

gelegd door Arafat en diens opvolger Abbas, mannen die altijd hebben geopereerd in autocratische structuren van manipulatie en geweld. Hamas-leden werden in feite vogelvrij verklaard, met stilzwijgende goedkeuring van Nederland en de rest van de internationale gemeenschap. Hamas werd gedemoniseerd, en Verhagen zet die traditie voort door de islamitische beweging te blijven bestempelen als een terreurbeweging. En met terroristen hoef je het wat betreft de mensenrechten niet zo nauw te nemen. Kijk naar onze bondgenoten in de VS.

Het Nederlandse gevangenisproject is cynisch en slecht getimed. Het dient geen ander doel dan te verhullen dat Nederland de Palestijnen eigenlijk niets anders te bieden heeft dan valse betrokkenheid en een dubbele moraal.

**Leo Kwartan is arabist en werkzaam als adviseur voor bedrijven die opereren in het Midden-Oosten.**

