

# Hamas vecht voor plaats aan tafel

Leo Kwartan

**M**isschien heeft u het gemist, maar minister-president Balkenende heeft afgelopen week een revolutionaire uitspraak gedaan. Tussen alle steunbetuigingen aan Israël door, liet hij weten dat zowel Hamas als Israël moet worden aangesproken op hun acties. Hij bedoelde dat de internationale gemeenschap beide partijen duidelijk moet maken dat een staakt-het-vuren dringend gewenst is.

In het geval van Hamas betekent dat onderhandelen over de voorwaarden. En of dat nu direct, indirect, openlijk of in het geheim gebeurt, in alle gevallen zal de verzetbeweging als onderhande-

lingspartner moeten worden erkend.

En dat is revolutionair, want sinds Hamas in 2006 de Palestijnse verkiezingen won en regeringsverantwoordelijkheid ging dragen wordt Hamas door vrijwel de hele westerse wereld geboycot. Zolang de islamisten Israël niet hadden erkend en bleven vasthouden aan de gewapende strijd, werd er niet gesproken.

Het Westen ziet sowieso liever Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit. Deze tot inkeer gekomen terrorist die inmiddels fatsoenlijk een stropdas draagt, haat islamisten en doet niets liever dan praten met Israël, ook al levert dat niets op. Dat de invloed van Abbas onder de Palestijnen verwaarloosbaar is, doet er kennelijk weinig toe.

Afgelopen week ontrolde zich echter de deconfiture van Abbas in volle glorie. Als een decorstuk werd de machteloze president naar New York gerold, waar hij zich in een gepast emotionele speech uitsprak voor een staakt-het-vuren en tegen de 'onredelijke blokkade' van Gaza. Niemand luisterde. Hamas liet korzelig weten dat Abbas niet namens de islamisten spreekt: 'Hij is alleen aan de macht omdat de VS en Israël dat willen.' Dat is geen groot-spraak. Vorig jaar vertrouwde een

**Je moet als diplomaat wereldvreemd zijn als je meent Hamas nog langer te kunnen negeren**

kopstuk binnen Abbas' eigen partij me toe dat de president zonder westerse hulp al lang afgeschreven zou zijn.

In Gaza vecht Hamas zich met succes een weg naar de onderhandelingstafel. Door moedwillig een Israëlische invasie uit te lokken en vervolgens te eisen betrokken te worden bij elk toekomstig bestand, heeft Hamas zich als een fait accompli opgedrongen aan de wereld. Je moet als diplomaat wereldvreemd zijn als je meent Hamas nog langer te kunnen negeren als onderhandelingspartner.

Als het Westen, Nederland inclusief, gewoon de verkiezingsuitslag van 2006 had gerespecteerd en Hamas had geaccepteerd als de belangrijkste vertegenwoordiger van het Palestijnse volk, waren de islamisten deze oorlog waar-

schijnlijk nooit begonnen.

Het kan nog ongemakkelijker worden als Hamas binnenkort besluit een akkoord te tekenen met de wankle Abbas. Dat zou de islamisten in staat stellen mee te doen aan de Palestijnse presidentsverkiezingen die dit jaar moeten worden gehouden.

Voor Abbas zou dat een ramp zijn. De Gaza-oorlog heeft Hamas namelijk populairder gemaakt dan ooit. De kans is dan groot dat de volgende Palestijnse president een stoppelbaard heeft en minder aardig is tegen Israël. Gaan we dan weer de verkiezingsuitslag naast ons neerleggen?

**Leo Kwartan is arabist en werkzaam als adviseur voor bedrijven die opereren in het Midden-Oosten.**

